

Till: Socialdepartementet

Remissvar:

En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69)

Regeringens dnr: S2021/05920

Sveriges förenade studentkårer är en sammanslutning av 52 studentkårer som tillsammans representerar 350 000 studenter. Utredningen är i vissa delar relevant för högskolestudenter. SFS har inte inbjudits att besvara remissen av *En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69)* men har valt att ändå inkomma med några synpunkter.

SFS är positiva till den ambition som uttrycks i **kap 16** att det ska bli lättare att kombinera sjukskrivning med studier, exempelvis genom att låta sjukersättningen vara vilande och få studiemedel istället. SFS instämmer i bilden av att deltidstudier kan vara ett meningsfullt och givande alternativ även för personer som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Utbildning kan vara utvecklande för individen och samtidigt ge struktur i tillvaron. Studier ska inte vara något självändamål och inte någon universallösning, men det bör vara en möjlighet för de individer som vill och klarar av det.

Även med utredningens förslag kan det vara svårt att delta i enstaka kortare utbildningsmoment. Utredningen nämner att det inte går att söka studiemedel för 25 %. Det huvudsakliga alternativet för den som vill läsa en kurs på 25 % studietakt, är att vilandeförklara sjukförsäkringen till 25 %. Det skapar tyvärr ett starkt negativt incitament att pröva på studier. Utredningen nämner samtidigt att det finns vissa möjligheter att studera utan att sjukförsäkringen förklaras vilande, eftersom sjukförsäkringen ska förklaras vilande "bara när studierna är av sådan karaktär och omfattning att de förutsätter att den försäkrade använder en arbetsförmåga som han eller hon antogs sakna när beslutet om sjukersättning fattades." (s. 824). Här är det dock oklart vilken omfattning som avses. En lösning för att underlätta för sjukskrivna att studera i mindre omfattning, kan vara att uttryckligen tillåta att kombinera sjukersättning med studier om upp till 25 % av heltid. På så sätt kan den sjukskrivne

prova på att studera i lägre takt utan att det påverkar ekonomin, för att på sikt öka studietakten om det visar sig gå bra. Den samhällsekonomiska kostnaden är låg, eftersom alternativet är att den sjukskrivne helt avstår från att studera och ändå får full sjukersättning. Men det finns en potentiell vinst i att låta fler studera, det kan stärka individens ställning på arbetsmarknaden på längre sikt och bidra till rehabiliteringen tillbaka till arbete.

SFS vill samtidigt påminna om utredningen *Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (2018:09)* som har lämnat förslag om att studenter ska kunna vara **sjukskrivna på deltid**. Det förslaget har ännu inte genomförts, trots att många remissinstanser har varit positiva. Tanken är att studerande som är sjuka ska kunna fortsätta/återgå till studier på deltid men ändå få studiemedel som motsvarar heltidsstudier. Det studielån och de studiemedelsveckor som avser deltidssjukskrivning skrivs sedan av, medan den andel av studiemedlet som avser tid som faktiskt ägnas åt studier räknas som vanligt. Syftet är att underlätta rehabilitering tillbaka till studier. I dagsläget kan studenter som är tillfälligt sjuka enbart vara sjukskrivna på 100 % eller inte alls, vilket gör att rehabiliteringen ibland kan bli svår. Om regeringen har för avsikt att gå vidare med föreliggande utrednings förslag, så skulle förslagen från SOU 2018:09 kunna ingå i samma proposition.



Linn Svård
Ordförande
linn.svard@sfs.se
070-545 70 45



Sebastian Lagunas Rosén
Politisk sekreterare
sebastian.lagunas.rosen@sfs.se
076-870 56 94